

# De Twee Leeuwenbrug

*Voorstel voor een naam voor de nieuwe fietsbrug in Vilvoorde*



*De nieuwe fietsbrug in aanbouw (juni 2022)*



*Het verdwenen kasteel "De Drie Fonteinen"*

Oorspronkelijk liep er een lange dreef naar het verdwenen kasteel "De Drie Fonteinen". De ingang van die dreef lag op de plek waar nu DPG Media (VTM) ligt. Aan de ingang van de dreef stonden twee statige leeuwen in blauwe hardsteen. De laatste eigenaar van het kasteel, Daniël Campion, was een verwoed liefhebber van oude stenen en beelden.



*De twee leeuwen op hun huidige plaats in het park*

Nu staan die prachtige leeuwen toch wat uit het zicht te verkommeren aan de ingang van de speeltuin in het park. De beelden verdienen beter.

De oorspronkelijke functie van de leeuwen was de bezoekers van het park en het kasteel te verwelkomen. Daarom mijn voorstel om de leeuwen te verplaatsen naar de ingang van het park in de buurt van de nieuwe fietsbrug. Een mooie sokkel in blauwe hardsteen (met een woordje uitleg) zou het plan kunnen vervolledigen.

“De Twee Leeuwenbrug” is dan een gepaste naam.

De leeuwen worden op die manier in eer hersteld en de stad heeft er een mooi verhaal bij. Want de leeuwen doen dan ook terug wat ze oorspronkelijk deden : bezoekers verwelkomen. Niet te paard zoals vroeger, maar nu met de fiets.

Een aanvullend voorstel is om op het sluitstuk van de brug aan beide zijden (stroomopwaarts & stroomafwaarts) een gestileerde tekening aan te brengen van ...onze twee leeuwen.

*Sluitstuk van de brug in gesloten toestand.  
Eerste schets van wat het zou kunnen worden.*



*Tekening van de brug in gesloten toestand.*

De oevers van het kanaal in de omgeving van het park Drie Fonteinen waren honderd jaar geleden een prettige plek om te vertoeven. Oude postkaarten tonen een glimp van dit alles.



Met het bouwen van de fietsbrug doen de stad Vilvoorde, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Natuur & Bos er duidelijk alles aan om hier opnieuw een mooie omgeving van te maken. Nu nog een gepaste naam:

## De Twee Leeuwenbrug



*Een uiterst zeldzame tekening uit 1725 van het kanaal, de verdwenen sluis en een goed zicht op de oorspronkelijke fontein "De Drij Fontijnen" in het midden van het beeld. Het is ongeveer op deze plek dat nu de nieuwe fietsbrug staat te wachten op haar naam.*

Wim Robberechts  
0496/550550  
info@wimrobberechts.com  
20 juni 2022